

Created by
Sensations

OSAKA
EXPO

JAPAN

Japans Erfgoed &
Wereldexpo

Vanaf
€7690 p/p
Single +€1590

 Groepsreis

12-daagse groepsreis met Nederlandstalige Japanoloog

- ✓ Nederlandstalige begeleiding door Japanoloog vanaf Brussel & Japanse assistentie in Japan
- ✓ Gegarandeerd vanaf 10 personen
Kleine groep van max 18 personen
- ✓ 2 dagen met de Wereldexpo Osaka & een afwisselend programma
- ✓ Highlights van Tokyo, Kyoto, Nara, Hakone & Osaka maar ook de minder bekende plaatsen
- ✓ Kwalitatieve 4* accommodaties met uitstekende ligging & een ryokan-ervaring
- ✓ 2 Vertrekdata: 17 mei 2025 - 28 mei 2025 & 27 sept 2025 - 8 okt 2025



SENSATIONS

20 YEARS OF PASSION

WWW.TRAVEL-SENSATIONS.COM

@ Belexpo

1/ Brussel – Tokyo

Rechtstreekse vlucht met ANA naar Tokyo.

Ontmoeting van de reisbegeleider van Sensations, Belg en Japanoloog, op de luchthaven van Zaventem.

Vlucht naar Tokyo (duur vd vlucht : +/- 13u35)

2/ Tokyo (D)

Aankomst rond 18u25. Verwelkoming door de Japanse vertegenwoordiging. Met de bus naar het hotel **Celestine Ginza**. Check-in en diner in het hotel.

3/ Tokyo “Het traditionele Tokyo” (B, L)

Na het ontbijt een actieve verkenning van Tokyo met het openbaar vervoer. Vertrek met de metro naar Asakusa, het religieuze hart van Tokyo met de Asakusa-Kannin tempel en de winkelstraat Nakamisedori. De ingang wordt gemarkeerd met enorme lantaarns. Korte rit met de metro naar Ameyoko (letterlijk 'de snoepwinkelstraat') in de wijk Ueno. Deze straat is een van de beroemdste van de hoofdstad, met tal van winkels gewijd aan culinaire genoegens! Een zeer populaire, smaakvolle, authentieke en levendige plek in de hoofdstad!

Vertrek met de metro naar de oude wijk Yanaka, een van de best bewaarde wijken van Tokyo! Hier zie je nog enkele houten huizen, vele tempels en een begraafplaats waar de laatste shogun begraven ligt. Stop aan de winkel/museum van Yoshidaya met zijn mooie architectuur uit de Edo-periode. Na de lunch, vertrek naar de lichtwijk Akihabara, waar alles draait om elektronica en manga! Korte rit naar Ginza, de wijk met de chique boutiques van Tokyo. Een mooie wandeling door deze wijk, waar je prachtige gebouwen ziet die vaak verbonden zijn aan prestigieuze merken. Terugkeer naar het hotel aan het einde van de dag. Vrij diner.

4/ Tokyo - Kyoto (B, L)

Bagagetransfer (1 koffer per persoon) naar het hotel in Kyoto. Voorzie de benodigdheden voor de eerste nacht in Kyoto.

In slechts 2 uur en 11 minuten met de hogesnelheidstrein staan we 's ochtends in Kyoto.

Begin van de bezoeken met het openbaar vervoer.

Higashiyama en de drukbezochte traditionele Japanse straatjes Ninenzaka en Sannenzaka bevinden zich in deze historische wijk in het oosten van Kyoto. Restaurants en artisanale winkels omzomen de vele trappen van deze geplaveide en autovrije straten, die leiden naar de Kiyomizu-dera, een boeddhistische tempel gebouwd op palen dertien meter boven de grond. We vervolgen met een thee ceremonie. Vervolgens bezoeken we de Kodai-ji tempel met zijn prachtige tuinen.

Vertrek voor een bezoek aan de prachtige Kennin-ji tempel, beroemd om zijn tuinen en het beschilderde plafond met daarop twee immense draken. Check-in in het hotel **Mitsui Garden Hotel Kyoto Shinmachi Bettei** en vrij diner.

5/ Kyoto (B, L)

Vandaag bezoeken we met de bus.

Vroeg vertrek om de Kinkakuji te ontdekken, het beroemde Gouden Paviljoen, gelegen in een prachtig romantisch kader.

Kort bezoek aan de zen-tempel van Ryoan-ji, een opmerkelijk voorbeeld van een droge tuin 'kare sansui'. De vijftien stenen die er zijn gerangschikt, zijn zo geplaatst dat je er nooit meer dan veertien tegelijk kunt zien, voordat je een korte wandeling maakt naar de heerlijke tempel van Toji-in, een verborgen juweeltje! Lunch in een lokaal restaurant.

's Middags bezoek aan Arashiyama, beroemd om zijn brug over de Katsururivier en zijn bamboebos. Wandeling door de wijk Saga om de prachtige verborgen tempel van Adashino Nenbutsuji te zien. De wandeling door het terrein is rustig en sereen, met zijn achtduizend boeddhistische beelden. Vervolgens bezoek aan het Nijo-kasteel. Gebouwd in 1603 voor Tokugawa Iyasu, was het de residentie van de eerste shogun van de Edo-periode.

Traditioneel Kaiseki-diner waarbij meerdere gerechten volgens een vastgestelde volgorde worden geserveerd.

Vrije avond.

6/ Kyoto (B,L)

Vandaag bezoeken we met de bus. Vroeg vertrek naar Fushimi Inari, een van de meest indrukwekkende heiligdommen van het land. Opgericht in de 8e eeuw, is het overal in Japan beroemd om de duizenden torii (poorten) die een tunnel van vier kilometer vormen. Je ziet er ook veel vossenstandbeelden, boodschappers van Inari, godin van het geluk. Verder naar de Tofuku-ji, een complex van Zen-tempels, vooral bekend om zijn prachtige droge tuin. Wandeling in het prachtige park van 10 hectare van de voormalige residentie van de keizerlijke familie van Japan tot 1868. Tot slot bezoek aan Ginkaku-ji (het Zilveren Paviljoen), gelegen aan de Filosofenweg en omgeven door een prachtige, strakke Japanse tuin. Avond en diner zijn vrij te besteden.

7/ Kyoto - Nara - Osaka (B, L, D)

Bagagetransfer (1 koffer per persoon) naar het hotel in Osaka. Voorzie de benodigdheden voor de eerste nacht in Osaka.

Lokale trein naar Nara en bezoek de historische monumenten in een groot bebost park met prachtige tuinen, ook wel bekend als het "Hertenpark", omdat ongeveer 1200 van deze herten daar vrij rondlopen. Bezoek de Todai-ji tempel, die het grootste bronzen Boeddhabeeld ter wereld herbergt in 's werelds grootste houten structuur. Verder bezoek aan het shinto-heiligdom Kasuga, opgericht door de Fujiwara-familie in de 8e eeuw, met zijn pad van drieduizend lantaarns en de met rood gelakte gebouwen. Aankomst op het station van Osaka NAMBA. U loopt de paar honderd meter naar uw hotel. Dineren in een van de restaurants in de levendige wijk Dotonbori. Overnachting **Cross Hotel**.

8-9/ Osaka “Expodagen” (B)

Je krijgt toegangskaarten voor 2 volledig vrije dagen gewijd aan het Expo-park van Osaka (je neemt zelf het openbaar vervoer of een taxi).

10/ Osaka - Hakone “Ryokan-ervaring” (B, L, D)

Bagagetransfer (1 koffer per persoon) naar het hotel in Tokyo. Voorzie de benodigdheden voor de overnachting in Hakone.

Trein naar Odawara, de toegangspoort tot Hakone, een beroemd kuuroord in het hart van het Fuji-Hakone-Izu nationaal park. De stad is gebouwd op een oude vulkaan met een caldera van twaalf kilometer in omtrek, en biedt prachtige landschappen die veranderen met de seizoenen, versterkt door het meer omgeven door bergen en de majestueuze berg Fuji op de achtergrond. Vanuit Owakudani heb je het geluk om de majestueuze Mount Fuji in al zijn pracht te kunnen zien! (De berg is echter verleggen en kan alleen bij mooi weer worden gezien). Bezoek aan, Sekisho, de oude controlepost langs de Tokaido-route.

Het 8-eeuwse Hakone Jinja-schrijn is prachtig. Op de top van de berg Komagatake gebouwd, maar werd vervolgens verplaatst naar het midden van een eeuwenoud cederbos om zijn legende kracht bij te zetten. Bijzondere overnachting in Japans ryokan-hotel **Pax Yoshino** met traditioneel avondeten.

11/ Hakone - Tokyo “Het moderne Tokyo” (B, L)

Vroeg vertrekt met de Shinkansen terug naar de hoofdstad. De dag staat in het teken van de futuristische wijken en facetten van de stad.

Bezoek aan het Nezu Museum en enkele iconische designgebouwen. Vertrek naar het zuidwesten van de stad om de wijk Omotesando te verkennen, een mix van luxe en bohemien. Een wijk met heel wat contrasten, want verderop ligt het Meiji-schrijn, zowat het belangrijkste Shinto-schrijn van Tokyo, en de straat Takeshita-dori, waar jongeren extravagant gekleed gaan.

Vervolgens gaat u verder naar de wijk Shibuya en zijn beroemde kruispunt, het beroemdste van Japan. Het zicht op de menigte die zich in alle richtingen haast om het over te steken is indrukwekkend!

Vervolgens gaat u naar de futuristische wijk Shinjuku, waar we het panorama op de stad zullen zien vanaf het observatiedek van het Tokyo Metropolitan Government Building, gelegen op 202 meter hoogte. Het uitzicht over de stad is spectaculair.

Check-in het **Celestine Ginza** voor de laatste nacht in Japan. Vrij diner.

12/ Tokyo - Terugvlucht (B)

Vroeg vertrek naar de luchthaven Narita gebracht voor de retourvlucht. Aankomst in Brussel in de late namiddag.

